



In de nacht van 21 op 22 september 1944 vielen Amerikaanse paratroopers van de 101st Airborne Division Schijndel binnen vanuit Heeswijk en Wijbosch. Maar het was slechts een korte bevrijding want 's middags werden de paratroopers terug geroepen om een Duitse aanval op Eerde en de zo belangrijke Corridor af te slaan. De Duitsers keerden weer terug in Wijbosch en Schijndel en vanaf dat moment viel er een regen van granaten in de twee dorpen. Tijdens deze zogenaamde Granaatweken vonden ongeveer 70 burgers de dood. Pas in de nacht van 22 op 23 oktober viel het Britse 51st Highland Division Wijbosch aan om het zwaar beschadigde dorp te bevrijden en in de ochtend werd Schijndel bevrijd.

De voertuigen worden geregeld door de Memorialgroep Schijndel, de activiteiten door de wijkraden Beemd Aktief, Hoevenbraak / Hulzenbraak, Plein en de Dorpsraad Wijbosch. Verdere informatie via Mooi Schijndel en Nextdoor. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: info@wijbosch.com



WIJKRAAD
PLEIN

75 JAAR BEVRIJDING - 23 OKTOBER 2019

Op 6 juni 1944 landden de geallieerden tijdens D-Day in Normandië (Frankrijk). De opmars door Frankrijk en België naar Nederland verliep moeizaam. Om de bevrijding van Nederland te versnellen en rap door te kunnen stoten naar Duitsland werd door maarschalk Montgomery Operation Market Garden bedacht. Het doel was om een weg inclusief bruggen naar Arnhem zo snel mogelijk te veroveren: de zogenaamde Corridor. Op zondag 17 september 1944 begon de grootste luchtlanding uit de militaire geschiedenis: op de Sonse en Schijndelse Heide werden Amerikaanse paratroopers van de 101st Airborne Division gedropt.



DIT MAG JE GEWOON NIET MISSEN

23 oktober 1944
23 oktober 2019

BEVRIJDINGSDAG
HERDENKINGSDAG

De Bevrijdingsdag willen we 75 jaar later herdenken met een defilé van originele oorlogsvoertuigen en 2 doedelzakbands langs de historische bevrijdingsroute. De start is rond 15:45 uur in het centrum van Wijbosch. We verwachten de voertuigen rond 16:10 uur bij Plein 1944. En vandaar gaat het door naar het centrum van Schijndel. Uiteraard alles onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Alle 75+’ers en mensen met een rolstoel kunnen zich opgeven via info@wijbosch.com. Voor hen wordt dan een plaats gereserveerd. Tevens krijgen ze gratis een aandenken.

De groepen 3 t/m 8 van de basisscholen De Beemd, De Kring en De Regenboog krijgen in de maand oktober een bezoek van 2 “bevrijders”. Die komen vertellen over wat vrijheid betekent onder het motto “Vrijheid geef je door”. De kinderen maken een rood-wit-blauw vlaggetje waarop ze iets kunnen schrijven of tekenen en een knutselwerk om de bevrijdingsroute uitbundig te versieren.

Op 23 oktober worden alle basisschoolkinderen uitgenodigd om vanaf 15:30 uur met hun ouders/opa’s/oma’s langs de feestelijk versierde Wijbosscheweg te gaan staan met hun vlaggetjes.

Activiteiten op Dorpsplein in Wijbosch:

- Tweede Wereldoorlog muziek
- opstelling militaire voertuigen vanaf 14:30 uur, static show
- bar: bier, wijn, fris €1 – plastic bekertjes kosten ook €1, maar kunnen na afloop ingeleverd worden
- doedelzakband en een bekende Schijndelse zanger brengen een ode aan onze Schotse bevrijders

- viskraam



Activiteiten op Plein 1944:

- Oud Hollandse spelen en Tweede Wereldoorlog muziek
- vendelgroet van het gilde bij een fleurige fontein
- bar: bier, wijn, fris €1 – plastic bekertjes kosten ook €1, maar kunnen na afloop ingeleverd worden
- frietkar met frites en snacks en een broodje “Big Dennis”
- een doedelzakband en een bekende Schijndelse zanger brengen een ode aan onze Schotse bevrijders
- tentoonstelling van Tweede Wereldoorlog spullen in legertent
- bezoek de molen op de Pegstukken in vreugdestand